

Nieuws uit de biljartzaal 16/10/2023.



Zoals de meesten al hebben kunnen merken zijn de biljarts vernieuwd. Er liggen nieuwe lakens op en het loopt als een trein, wel even wennen. Weer goed werk geleverd door Van Esch biljarts. Maar we mogen onze onderhoudsgroep niet vergeten. Zij hebben op diezelfde dag de biljartzaal goed onder handen genomen, gepoetst en geboend. Onze dank voor steeds jullie zorg om het mooi te houden.

Biljartlessen

Weer een groot succes. Totaal 24 leden volgen de lessen die door onze vrijwilligers worden verzorgd. Daarmee zit de 'klas' vol. Veel genoeg en zet hem op!

Bandstootcompetitie

De indelingen zijn gemaakt, de wedstrijden zijn vanaf 27 september op woensdagavond. Er zijn twee groepen. Kom eens kijken, het spel is wat moeilijker dan libre, maar je leert er wel veel van en je gaat er beter door biljarten.

Feestavond zaterdag 18 november vanaf 20.00 uur.

Ieder lid van de biljartclub kan deelnemen. Ook uw partner is van harte welkom. De voorbereidingen zijn in volle gang. De feestcommissie zorgt voor entertainment, je kunt dansen, er zijn hapjes en drankjes. Alle leden ontvangen binnenkort nog een inschrijfformulier. Dat willen we voor 1 november terugkrijgen. Zodat de organisatie weet op hoeveel deelnemers wij mogen rekenen. Wij hopen uiteraard dat ieder meedoet. Noteer het alvast.

Weetjes over het biljarten

Als secretaris krijg je allerlei opmerkingen en vragen. Het lijkt erop dat je alles moet weten. Enkele voorbeelden:

“Waarom lukt het wel om een doorschietstoot te maken, maar geen trekstoot?”

Eigenlijk onbegrijpelijk, want het principe is hetzelfde. Bij het doorschieten raak je de bal boven het hart en bij een trekstoot onder het hart. De eerste geeft een voorwaartse rotatie aan jouw bal en de trekstoot geeft een terugwaartse draaiing aan jouw bal en de bal volgt dan de omgekeerde rolrichting. Simpel, vol genoeg raken, probeer het maar uit.

“Ik krijg geen bal van jou!”

Nu hoeft dat ook niet. Het blijft een wedstrijd, dus je hoeft het je tegenstander niet gemakkelijk te maken. Maar als je bewust een moeilijke positie achterlaat, dan noemen ze dat ‘carotte’. Uit eigen waarneming kan ik vaststellen dat onze biljarters dat niet bewust doen.

“Wat is een ‘biljarder’ en moet ik die afkeuren als scheidsrechter?”

Als teller bij een biljartwedstrijd zie ik regelmatig iets wat erop lijkt. Goed kijken, maar soms is het zo overduidelijk. Biljarderen gebeurt als je met de pomerans van jouw keu jouw stootbal nog steeds raakt, op het moment dat jouw bal in contact komt met de tweede bal. Dus eigenlijk een vorm van ‘doorduwen’. Dus moet je dit als fout afkeuren, een zo gemaakt punt telt dus niet. Maar in de praktijk gaat de teller niet altijd zover. Eigenlijk een onjuiste vorm van clementie.

Website

Het laatste nieuws, standen en mededelingen vindt u op onze website:

<http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl/>

E-mail: biljartclub@kersenplukkers.nl